

stichting orgelkring "hendrik niehoff"

gevestigd te 's-hertogenbosch

Programma van het concert in de Sint-Janskathedraal te 's-Hertogenbosch
op zaterdag 30 juli 2011 om 16.00 uur door **Christiaan Plaat**.

Christiaan Plaat begon zijn muzikale ontwikkeling met piano. Na zeven jaar startte hij in 1989 zijn orgelstudie bij kerkmusicus Henk Gijzen en vervolgde deze in 2005 bij Ab Weegenaar, kerkmusicus van de Bovenkerk te Kampen. Vanaf 2007 wordt hij gecoacht door Gerrit Christiaan de Gier, organist van de Jacobikerk te Utrecht. Sinds 1995 gaf Christiaan Plaat als amateurmusicus verscheidene piano- en orgelconcerten en trad op met vocale en instrumentale solisten. Hij is vanaf 1997 als kerkorganist werkzaam in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Momenteel is hij verbonden aan de Dorpskerk te Maarssen waar hij het historische Meere-orgel (1790) bespeelt. Sinds 2006 is hij als voorzitter van de Commissie Jacobi Concerten eindverantwoordelijk voor de jaarlijkse serie Jacobi(orgel)concerten in de Utrechtse Jacobikerk. Christiaan Plaat is advocaat te Utrecht.

- | | | |
|---|--------------------------------|-----------|
| 1. Praeludium in D BuxWV 139 | Dietrich Buxtehude | 1637-1707 |
| 2. Jesu, meine Freude | Ernst Friedrich Eduard Richter | 1808-1879 |
| 3. L'Annee Liturgique Israelite, op. 139 (1938) | Jehan-Ariste Alain | 1911-1940 |
| 4. Sonate over het koraal "Sollt ich meinem Gott nicht singen?" | | |
| • Maestoso moderato | Samuel de Lange sr. | 1811-1884 |
| • Andante | | |
| • Finale | | |